

## Algemene informatie

KSA Zaffelare is een jeugdbeweging voor jongens tussen 6 en 16 die behoort tot de nationale overkoepelende organisatie KSA-KSJ-VKSJ. Elke zondagnamiddag tussen 14u00 en 17u00 geven wij spetterende activiteiten aan de lokalen, Moleneinde 22D te Zaffelare.

KSA Zaffelare engageert zich om de Zaffelaarse jeugd een toffe invulling te geven van bijna elke zondagnamiddag. We trachten aangename en onvergetelijke activiteiten te geven die we, indien mogelijk, zoveel mogelijk buiten laten doorgaan. Binnen zitten kan je thuis en op school immers al genoeg.

KSA Zaffelare vertaalt de 'K' uit haar naam in het voorop stellen van vriendschap als waarde, zowel binnen leidingsploeg, tak, als vereniging in het algemeen.

KSA Zaffelare vraagt 40 euro inschrijvingsgeld voor een gans jaar activiteiten (kamp en extra activiteiten niet inbegrepen). In de prijs zit een abonnement op het tweemaandelijks verenigingsboekje "'t Blauwke" inbegrepen. Van het inschrijvingsgeld gaat 20 euro naar de verzekering. De 10 andere euro's worden besteed aan de werking van de KSA. En de overige kosten gaan naar de vieruurtjes. Voor degenen die zich hier niets bij kunnen voorstellen: het aankopen van ballen, frisbees, verfborstels, klei, ... kost geld! Iedereen mag éénmalig en vrijblijvend de activiteiten op zondagnamiddag komen bezoeken.

Omwille van administratieve redenen (de verzekering) vragen wij vanaf de tweede keer het inschrijvingsgeld te betalen. Qua kledij dragen alle leden en leiding, behalve de leeuwkes, een blauw hemd, te bestellen via ons. Leeuwkes dragen een sjaltje. Omdat onze prijs nu 40 euro is, moeten de leden geen 50 cent meenemen naar de activiteiten.

KSA Zaffelare bestaat momenteel uit 12 gemotiveerde leiders met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel.

KSA Zaffelare besteedt de winst die zij maakt gedurende het jaar (door bijvoorbeeld het organiseren van een fuif, hespenbarbeque of bloemenverkoop) integraal aan het organiseren van wekelijkse activiteiten, met een nadruk op het bekostigen van het 7- of 10-daagse zomerkamp in de Ardennen. Hebt u vragen, problemen, heeft u tips of wilt u gewoon een babbeltje slaan, u kan ons steeds bellen, mailen, bezoeken of vragen dat we eens langs komen!

### Contactgegevens:

KSA Zaffelare t.a.v. Robin De Wispelaere en Matisse De Vogelaere  
Moleneinde 22D,

9080 Zaffelare

GSM Robin: 0472/85.58.89

GSM Matisse: 0472/60.63.38

E-mail: [info@ksazaffelare.be](mailto:info@ksazaffelare.be)

Site: [www.ksazaffelare.be](http://www.ksazaffelare.be)

Rekeningnummer: BE66 7374 3223 2043



# Kalender leeuwkes

**02/02:** Vandaag: piet piraat is zijn schat ergens kwijtgeraakt in Zaffelare en jullie moeten deze gaan zoeken. Schip ahoj maatjes! Tot dan.

**09/02:** Vandaag spelen we het langverwachte 'Olympische winterspelen spel dink' dat jullie lieve leider lennert heeft voorbereid omdat we dit de vorige keer niet konden spelen. Wij kijken er al naar uit.

**16/02:** Deze week GEEN activiteiten omdat de leiding druk bezig is met de opkuis van het jaarlijkse feestje 'Kom Gewoon'. Tot volgende week!

**23/02:** Vandaag kiezen jullie wat we zullen doen! Jullie mogen beslissen wat vandaag gaan doen, maar hou het proper. Tot dan!

**1/03:** Omdat de KSA dit weekend het feestweekend organiseert zijn jullie allemaal welgekomen op onze kidsnamiddag (op zaterdag). Hier kunnen jullie zich een hele dag amuseren met allerlei leuke spelletjes. Wij hopen dat jullie er kunnen zijn!

**08/03:** Trek jullie stevige botten maar al aan want vandaag doen we een rechtendoortocht! Wie kan hier het best in 1 rechte lijn stappen?

**15/03:** Vandaag is het de dag, het zijn vriendjesdagen! Neem zoveel mogelijk van je klasgenootjes en andere vriendjes mee en laat ze kennis maken met onze KSA! Samen zullen wel spelletjes spelen om elkaar te leren kennen, tot dan!

**22/03:** Omdat wij zo veel van verassingen houden hebben wij vandaag weer een verassingsspel voorzien. Kan jij al raden wat het is??

**29/03:** MASSA ACTIVITEIT!!! Hierbij zullen alle groepen samen spelen met een grote activiteit. Tot dan Jongens!!

# Kalender jongknappen

**02/02:** Vandaag organiseren we een jongknappen cook off. De jury (leiding) verwacht veel van jullie kookkunsten! Wie is de Jeroen Meus van Zaffelare?

**09/02:** Hou jullie klaar want vandaag spelen we een super leuk spel! Maar voor dit spel hebben we jullie vetste en marginaalste outfit nodig. Want ja, we horen het jullie al denken, het wordt vandaag een marginale dag boordevol spelletjes! Leer die straattaal maar van buiten matskos!

**16/02:** Deze week GEEN activiteiten omdat de leiding druk bezig is met de opkuis van het jaarlijkse feestje 'Kom Gewoon'. Tot volgende week!

**23/02:** Jullie stoute leiders hebben jullie opgesloten in het lokaal en jullie kunnen pas buiten ravotten wanneer jullie uit de escape room geraken. Samenwerken is de boodschap dus!

**01/03:** GEEN activiteiten deze week maar we nodigen jullie allemaal uit op ons feestweekend! Op zaterdag zullen wij hier ook een kidsnamiddag organiseren dus iedereen is welkom!

**08/03:** Vandaag gaan we naar de cinema! Welke film we gaan bekijken, dat is een verassing hihi. Neem allemaal je **buzzypas of lijnkaart** mee indien je dat hebt en **genoeg zakgeld voor de film en eventuele snackjes (+- €15)**. We spreken af op de KSA **om 13u** stipt!

**15/03:** Vandaag zijn het vriendjesdagen op de KSA! Dit wil zeggen dat jullie aaaaaaaaal je vriendjes mogen meenemen van school of ergens anders om ze kennis te laten maken met de KSA! Samen zullen enkele spelletjes spelen om elkaar te leren kennen, tot dan!

**22/03:** Vandaag leren we de echte kneepjes van het ksa leven! Aangezien jullie allemaal mee mogen op ons tentenkamp, moeten jullie goed voorbereid zijn :) We zullen leren hoe we moeten sjoeren zodat we een super mega wijze constructie kunnen maken, hoe we moeten overleven in de natuur, ... een activiteit om niet te missen dus! Hopelijk tot dan!

**29/03:** Het is weer tijd voor onze massa activiteit van deze kalender! Samen met alle groepen zullen we een leuk groot spel spelen dus spring maar uit die zetel en kom maar af!

# Kalender knapen en jonghernieuwers

**02/02:** Omdat het vandaag Maria Lichtmis is gaan we vandaag pannenkoeken bakken!! Dus oefen maar wat op jullie kookkunsten.

**09/02:** Vandaag gaan we het vernieuwde binnenzwembad van Puyenbroeck gaan verkennen. Jaja, we gaan zwemmen! Neem allemaal jullie zwembroek & handdoek mee. En niet te vergeten, wat extra geld voor de inkom

**16/02:** Vandaag zijn er jammer genoeg geen activiteiten. Jullie leiding is druk bezig geweest met het organiseren op opruimen van zijn lokale KSA fuif "Kom Gewoon!"

**23/02:** Omdat de Hernieuwers leiding gaf in de plaats van ons en we toen geen ruiltocht konden doen gaan we vandaag kijken wat de mensen in Zaffelare zoal in huis hebben! Wie weet krijgen we iets super zot mee naar huis!

**01/03:** GEEN activiteiten deze week maar we nodigen jullie allemaal uit op ons feestweekend! Op zaterdag zullen wij hier ook een kidsnamiddag organiseren dus iedereen is welkom!

**08/03:** Vandaag is het 1 tegen allen dus zet je beste beentje voor en toon dat jij de beste bent en de meeste opdrachten tot een goed eind kunt brengen

**15/03:** Vandaag zijn het vriendjesdagen op de KSA! Dit wil zeggen dat jullie aaaaaaaaal je vriendjes mogen meenemen van school of ergens anders om ze kennis te laten maken met de KSA! Samen zullen enkele spelletjes spelen om elkaar te leren kennen, tot dan!

**22/03:** Vandaag gaan we voor eens en altijd uitmaken wie de homo universalis is van deze KSA! We gaan jullie testen op alle facetten van het menselijke lichaam, IQ & EQ!

**29/03:** Het is weer tijd voor onze massa activiteit van deze kalender! Samen met alle groepen zullen we een leuk groot spel spelen dus spring maar uit die zetel en kom maar af!

## Kalender hernieuwers

**02/02:** Special forces, iedereen kent kamp Waes wel waar dat gewone burgers de opleiding volgen tot special forces. Vandaag gaan wij onze versie doen van kamp Waes dus trek je leger kleren maar aan.

**09/02:** Joepie we gaan naar Gent om een leuk film te gaan kijken en neem ook zekers wat zakgeld mee we spreken af om 13uur aan de KSA lokalen

**14/02:** Vanavond helpen jullie op de fuif Kom Gewoon dus dit zal al voldoende KSA zijn voor dit weekend.

**23/02:** Oooohhhh shit man. Vandaag kunnen we eindelijk marginaal zijn en kunnen we naar hardcore luisteren. Trek je marginaalste kleren en kom gezellig luisteren naar hardcore. Hardcore Will never die !!!

**28/02-29/02 en 1/03:** Dit is ons feestweekend, geen activiteiten maar houdt Facebook in de gaten want de kans dat jullie worden opgetrommeld is relatief groot.

**08/03:** Oh nee, jullie zijn er niet aan ontsnapt! In december is de Metal activiteit niet doorgegaan daarom hebben jullie deze vandaag nog te goed. Trek jullie zwartste outfit maar aan en smeer deze stembanden want deze dag gaan we overleven op de Riffs van Slayer, Metallica en tal van andere legendarische Metal bands. 🍷🍷🍷🍷🍷



**15/03:** Jullie leiding is zot van verassingen, wij zijn even benieuwd als jullie wat we op deze dag zullen uitsteken.

**22/03:** Jullie vertrekken vanavond met ons op midweek, aangezien jullie hoogstwaarschijnlijk jullie valies nog moeten maken en al jullie schoolwerk moeten inhalen zijn er vandaag geen activiteiten. Tot vanavond!

**29/03:** Mashaactiviteit, zoals elke keer doen we voor de laatste activiteit van het blauwke een spel met alle groepen samen.

## KSA-liederen

### **KSA lied:**

Als je een clubje van toffe jongeren ziet  
van je heidel diedel doedel diedel da  
en je hoort van ver, t'is een vrolijk lied  
van je heidel diedel doedel diedel da

Hola hiiii, hola hooo, hola hiiii, hola hooo  
Dat is de KSA  
Knappe koppen heldere kelen mannen  
die geen droefheid velen  
van je heidel diedel doedel diedel da

Is er één bedroefd, 't doet ons allen wree  
van je heidel diedel doedel diedel da  
en in ieders vreugd zingen allen mee  
van je heidel diedel doedel diedel da

Hola hiiii, hola hooo, hola hiiii, hola hooo  
Dat is de KSA  
Knappe koppen heldere kelen  
mannen die geen droefheid velen  
van je heidel diedel doedel diedel da

### **Avondlied:**

O Heer, d' avond is neer gekomen,  
De zonne zonk, het duister klom.  
De winden doorruisen de bomen,  
en verre sterren staan alom...  
Wij knielen neer om U te zingen,  
In 't slapend woud ons avondlied.  
Wij danken U voor wat we ontvingen,  
en vragen, Heer verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder,  
door de stilte weerklinkt onze bêe...  
Luist'rend fluist'rend kruinen mee,  
en sterren staren teder...  
Geef ons Heer zegen en rust en vrêe!